

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΩΣ ... ΣΗΜΕΡΑ

Γνωρίζουμε από την ιστορία, ότι ο προσφυγικός συνοικισμός της Νέας Ιωνίας άρχισε να κατοικείται ήδη από τις αρχές του 1924, και τα επίσημα εγκαίνια του οποίου έγιναν στις 28 Δεκεμβρίου 1924.

Περίπου 2.500-3.000 άνθρωποι άρχισαν να φτιάχνουν τη ζωή τους στις νέες κατοικίες. Μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά σχολικής ηλικίας.

Είχαν προνοήσει βέβαια όταν έχτιζαν τα πρώτα σπίτια να χτίσουν και δύο διώροφα κτίρια στα ανατολικά της πλατείας της Ευαγγελίστριας για να χρησιμοποιηθούν για σχολεία.

Έτσι λοιπόν στα δύο διώροφα κτίρια από το σχολικό έτος 1924-1925 άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα δημοτικά σχολεία της Νέας Ιωνίας. Ένα αρρένων κι ένα θηλέων με σχολικό αριθμό περίπου 400 μαθητές και μαθήτριες.

Η επίσημη ίδρυσή τους γίνεται το Σεπτέμβριο του 1925 όπως γράφει το σχετικό διάταγμα.

Όμως η πόλη μας συνεχώς μεγαλώνει. Το 1929 αρχίζει η ανέγερση του υπάρχοντος μεγαλοπρεπούς διδακτηρίου, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Διευθυντής του σχολείου, σε οικόπεδο το οποίο δώρισε ο τότε Δήμος Παγασών. Το κτίριο παραδίδεται σε χρήση το σχολικό έτος 1932-1933. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι από το έτος 1929 έχουμε νέα ονομασία όλων των σχολείων, αλλά και νέα σύνθεση. Όλα τα δημοτικά σχολεία γίνονται μεικτά. Έτσι το σχολείο μας ονομάζεται 8^ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

Μεγάλη η ιστορία του σχολείου μας. Είναι μαζί με το 1^ο (πρώην 7^ο) τα πρώτα σχολεία της Νέας Ιωνίας.

Ερευνώντας σε πηγές και ρωτώντας τους κατοίκους και παλιούς μαθητές, βρήκαμε ότι στο σχολείο μας, εγκαταστάθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα (από το 1952 μέχρι και το 1957) το Γυμνασιακό παράρτημα Νέας Ιωνίας, ως παράρτημα του 2^{ου} Γυμνασίου Αρρένων Βόλου. Επίσης, στο σχολείο μας λειτούργησε και τις βραδινές ώρες ως νυχτερινό σχολείο προστασίας παιδιού.

Η μεγάλη του αυλή συνετέλεσε ώστε κατά καιρούς να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Το ανατολικό υπόστεγο που σήμερα φιλοξενεί κάποιο τμήμα του Ωδείου και που δίπλα του κτίσθηκε το σημερινό κτίριο του σχολείου μας ήταν του 7^{ου} και το δυτικό που σήμερα δεν υπάρχει ήταν του 8^{ου}. Σ' αυτό έγιναν κτίσματα από τους Ιταλούς κατά τη διάρκεια της Κατοχής και αργότερα χρησίμευσε ως Δημαρχείο, και ως 20^ο Δημοτικό Σχολείο.

Το σχολείο μας κατά την περίοδο 1941-1944 (Κατοχή) Χρησιμοποιήθηκε από του Ιταλούς ως Νοσοκομείο. Σε πολλούς από τους κατοίκους και τους παλιούς μαθητές του σχολείου μας, είναι νωπή η ανάμνηση του κόκκινου σταυρού που ήταν βαμμένο κάποιο μέρος της πρόσοψης του κτιρίου.

Στο δυτικό υπόστεγο και στα κτίσματά του λειτούργησαν λαϊκά συσσίτια οργανώσεων, καθώς και τα μαθητικά συσσίτια των συστεγαζόμενων 7^{ου} και 8^{ου} Δημοτικών Σχολείων.

Σε οικήματα του σχολείου μας (εκεί που ήταν το δυτικό υπόστεγο) κατά το έτος 1947 ο νεοϊδρυθείς Δήμος Νέας Ιωνίας στέγασε τις υπηρεσίες του και γραφεία μέχρι το έτος 1955.

Όταν το 1955 έγιναν οι τρομεροί σεισμοί, τότε το μεν κτίριο έπαθε κάποιες ζημιές, ενώ τα παραρτήματα κατέστησαν ετοιμόρροπα και αχρησιμοποίητα. Έτσι το 1959 κατεδαφίζονται τα πρόσθετα κτίρια του υπόστεγου και μέρος των υλικών δωρήθηκαν στο 13^ο και στο 20^ο Δημοτικά Σχολεία και αλλού.

Όλα αυτά τα χρόνια οι παλιότεροι θυμούνται με συγκίνηση τα όμορφα παρτέρια, που με ιδιαίτερη αγάπη φρόντιζαν να ομορφαίνουν την αυλή. Πολλές οι αναμνήσεις παλιών «συμμαθητών μας» που μας διηγούνται για τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν.

Οι προσπάθειες που γίνονται για τον εμπλουτισμό του σχολείου σε θρανία, όργανα φυσικής και χημείας καθώς και σε οτιδήποτε άλλο βοηθούσε τη λειτουργία του σχολείου είναι μεγάλες.

Το σχολείο μας από το 1932-1933 μέχρι το έτος 1999 λειτούργησε σε δύο βάρδιες και συστεγαζόταν με το 7^ο Δημοτικό Σχολείο. Το 1999 όμως μετακομίζουμε το νέο διδακτήριο του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου μέσα στην ίδια αυλή κι έτσι τα δύο σχολεία λειτουργούν μόνο πρωί. Στο κτίριο του 8^{ου} φιλοξενείται και το 12^ο Νηπιαγωγείο με δύο τμήματα και ένα τμήμα ολοήμερου.

Το έτος 2000 με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλάζει η ονομασία του σχολείου μας και από 8^ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, γίνεται 2^ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας.

Σήμερα το σχολείο μας είναι 10/θέσιο και λειτουργούν σ' αυτό 4 τμήματα ολοήμερου σχολείου. Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών είναι 167 εκ των οποίων 89 είναι αγόρια και 78 κορίτσια. Στα τμήματα του ολοήμερου φοιτούν 74 μαθητές.

Το διδακτικό προσωπικό ανέρχεται στους δεκατρείς (13) δασκάλους και δασκάλες, επτά (7) εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, τρεις (3) εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων μια σχολική νοσηλεύτρια, μια Κοινωνική Λειτουργό και μια Ψυχολόγο. Το σχολείο μας αποτελείται από δύο κτίρια, διαθέτει μια αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα μουσικής και ψηφιακή τάξη. Είναι πλήρες εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προτζέκτορες σε κάθε τμήμα του, ενώ στις Δ', Ε', ΣΤ' τάξεις υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες αφής και λειτουργεί Τμήμα Ένταξης και Ε.Δ.Υ.